

Det var en gång...



Text och illustrationer: Bromölla kommuns femåringar
Bromölla hösten 2017

Förord

Det var en gång...

var årets tema i Kultur i förskolan. Barnen fick träffa barn- och ungdomsbibliotekarien Alexander på biblioteket där han läste olika typer av sagor för barnen. Det var rörelse- och sångsagor, musik som förstärkte sagan och barnens favorit som var ritsagan med filmjolk och sylt.



I våras såg barnen musiksagan Fria fötter med gruppen Apolonien, som handlade om normer, utanförskap och migration. Det var en fartfylld musikalisk resa med balkaninspirerad musik, där barnen fick möta de olika karaktärerna Mustaschen, Brillan, Kaj Kjolanta och Resande Rågen.

I början av hösten fick varje avdelning boken "Hellre skallig än mallig" skriven av Maud Cederlöf. Det var en förberedelse inför bok-konserten med samma namn, som barnen fick uppleva senare under hösten. I boken får barnen följa med och leta efter hennes försvunna frisy. Varje avdelning fick också tillgång till ett webläromedel där de kunde arbeta vidare på olika sätt.

Under året har barnen på avdelningarna fått skapa egna sagor utifrån sina tankar och fantasier. Det har blivit många härliga sagor som finns sammanställda här i sagoboken. Som avslutning på temat kommer Alexander ut till avdelningarna och läser några sagor samt lämnar över sagoboken.



Ett stort Tack till alla barn och pedagoger för era härliga sagor och för allt jobb som ligger bakom just er saga!

Kultur i förskolan
Bromölla november 2017



Bromölla kommun

Innehållsförteckning

Sagan om den blå vattenmyran Avd Krusbäret, Hasselbackens förskola	5
Katten och vattnet Sagan om nallen Isa Avd Nalle Puh, Törnsångarens förskola	11
Sagan om Landet där man böjer bananerna Nalle-Maja och hennes kompisar Sagan om prinsessorna, Blixten och Bägaren Avd Humlelyckan, Humlelyckans förskola	13
Katten, hunden och bollen såg eld Avd Stor, Dalafurets förskola	17
Tigers saga Avd Tiger, Törnsångarens förskola	24
Sagan om Lejonet Pesto Sagan om Monstret och Häxan Sagan om Wille och Draken Thor Avd Junibacken, Hoppetossans förskola	26
Sagan om Enhörningen Avd Humlebacken, Humlelyckans förskola	30
Du kan vara min vän! Avd Ior, Törnsångarens förskola	31
Mamma och pappa går på förskolan Avd Solstrålen, Förskolan 1912	39
Alla är lika bra Avd Vallmon, Kyrkängens förskola	46
Sagan om sniglarna som åker till Mallorca Avd Blåbäret, Backsippans förskola	48
Sagan om vad som helst Avd Smörblomman, Kyrkängens förskola	57
Bikupans saga Avd Bikupan, Humlelyckans förskola	61

Sagan om den blå vattenmyran



Skriven och illustrerad av
Moa, Izabella, Frans, Charlie,
Jacob och Ville
Avd. Krusbäret, Hasselbackens
förskola

Det var en gång en blå vattenmyra som bodde i ett platt hav med ett vattenfall.



Vattenmyran åt löv och drack vatten. Den tyckte också om att jogga och bada.



Vattenmyran var väldigt rädd för en bläckfisk med lysande ögon och som hade taggar under sig. Bläckfisken bodde i en grotta nära den blå vattenmyran.



En dag gick den blå vattenmyran på en sten och träffade eremitkräftan Blixten.
- Följ med hem till mig och lek, sa Blixten.



Blixten visade hela sitt hus och
sen åt de morotstårta och drack
kaffe.



De byggde robotkatter av lego
tillsammans och sen gick den blå
vattenmyran hem och drack vatten
och åt löv till middag.



Sen kom Banani på besök. De gick på utflykt till vattenfallet



Banani och den blå vattenmyran hoppade på stenar och åkte vattenrutschbana.



Plötsligt kom bläckfisken och då blev den blå vattenmyran och Banani jätterädda. De sprang hem.



- Vilken spännande dag, tänkte den blå vattenmyran.



Hej då den blå vattenmyran!

Katten och vattnet



Det var en gång fyra katter...



... och fyra hundar.



De bodde i en segelbåt.
De åkte i segelbåten över
vatten där det fanns
hajar.



Sedan kom de upp på
land och åkte i ett katt-
flygplan. De försökte
åka till månen.



Sedan åkte de till en
bro. De gick över bron
men alla trillade ner i
vattnet.

Under bron mötte de
en häxa.



Häxan sa waaaa ...



... och då hoppade de in
allihop i kattflygplanet.



De åkte upp till månen
och där bodde de i sin
segelbåt.

Snipp, snapp snut
så var sagan slut

Sagan om nallen Isa

Det var en gång ett hus. I huset fanns det leksaker, madrasser och en säng. I huset bodde en nalle. På dagarna lekte nallen med sina leksaker och åt mat och på natten sov hon i sin säng. Nallen gick i skolan. Hon hade kompisar i skolan. Hon tycker om att bygga och sova. Nallen heter Isa.

Snipp, snapp snut så var sagan slut.

Sagan om Landet där man böjer bananerna

När man ska leta upp Landet där man böjer bananerna får man kolla på kartan. Det är jätte jättelångt iväg. Som till Gotland eller Disneyland. Man får köra bil dit. Bilen är röd och svart och är en Suzuki. Den säger tut tut när den kör. När man kör för fort ner i backarna killas det i magen. På vägen går det renar, för det kan det göra. Där går en björn, en katt och lila kaniner. Bakom dem är det ett berg. Och en ballong i luften. Den är rosa och man har inte vatten i den. Man har blåst luft i den. Där ser man också bruna träd och vita björkar. Och julgranar också.



Björnen



Två lila kaniner, berget och luftballongerna

I landet bor det människor som ser ut som vi. När de går in i fabriken tar de på sig en banandräkt, så de ut som bananerna i pyjamas. Bananerna är nog inte tjejer för de har ingen klack på skorna. Bananflickorna har banannattlinne på sig, inte pyjamas, och klackaskor. Bananerna är gula och har små ögon så ingen ser ögonen. De har glasögon som de kan kika med.



En bananfamilj med pappa, mamma, 3 pojkar och en flicka.



Regnbågshuset där alla bor.

I fabriken böjer man bananerna. Det är en bananmaskin som är grå och brun på sidan. Den har hackor och kolvar som sitter fast och böjer bananerna. Först så skalar man bananerna och sen böjer man dem. Man trycker ner dem på mitten och då böjer man dem. När man har böjt dem, sätter man tillbaka skalet med tejp.

När man har böjt alla bananerna lastar man dem på en lastbil och kör dem till affärerna. Där kan vi köpa dem.

Nu är sagan slut!



En böjd banan och Maskinen som har böjt den.

Nalle-Maja och hennes kompisar.

Det var en gång en Mamma Mu som stod i lagården och längtade efter någon. Hon hade jättefina ögon. Kråkan flög hem till mamma Mu. Det kom en till och en till. Det var jättemånga. Alltså jättemånga kråkor och kor. Nalle-Maja kom och sa hej till Kråkan. Då träffade de draken Doris. Den flyger och sen sprutar den eld. Draken Doris slår alla kompisarna. De slåss tillbaka. Fast man får inte slåss. Alla jagade draken och till slut fick de fast honom. De låste in honom i bondens traktor. Sen skulle de ut och äta gräs och blev så mätta. De drack vatten också. Alla blev vänner sen. De sjöng. Det var kråksången, Mamma Mus sång och draken-Doris-sången. De sjöng så högt så alla hörde dem. Sen gick de in i Nalle-Majas hus.



Sagan om Prinsessorna, Blixten och Bärgaren

Det var en gång två prinsessor, två Blixten och en Bärgare som bodde i Disneyland. Den ena prinsessan hette Sally och hon hade en lila, jättegiltig klänning på sig. Den andra prinsessan hette Cosmo. Hon hade klackaskor, strumpor med hål i, så man såg benen, och en jättegiltig tröja



Prinsessan Sally



Prinsessan Cosmo

Blixten är röd och gul. Han har ett klistermärke på sig med en blixten på sig själv. Bärgaren är brun och har en krok där bak som han lyfter upp bilar med. Han är brun för han är smutsig och har jobbat så mycket.



Blixten



Bärgaren

I Disneyland bor alla människor i höga torn. Det är stort. Det finns jättemånga ställen där man kan bo där. Det finns stora regnbågsfärgade hus, fyrkantiga hus med fyrkantiga fönster och ett runt fönster uppe på taket. Ett annat hus är vitt med en vit dörr också. De ser inte ut som vanliga hus fast de har vanliga färger. Alla sorters färger. I häxhuset finns det spöken och spindlar. I grottan bor den gröna draken.



Regnbågshuset

Det blixtrar mycket där. Det är mörka moln och så kommer det olika färger när det blixtrar. Det är hemskt. Det är inga fina moln. Det kan bli en tornado. Den kan slänga upp ett helt träd i luften. Det kan vara tornado i vattnet också. Tornadon kommer uppe från himlen när det blir varmt och kallt. Den snurrar.

När prinsessorna, Blixten och Bägaren sitter inne i huset så lyser solen på dem och de blir varma. Då kommer tornadon. Den snurrar runt i huset och alla snurrar runt runt runt. De skriker: ”-Jag är snurrig i huvudet” flera gånger. Det går sönder mycket också. Blixten smälter fast han är ändå kvar. Man ser hans färg som är röd. De snurrar iväg till ett annat land. Där är det öken. Det kommer en godistornado till och tar dem till Godislandet. Där finns det många glassar och mycket godis. Jobbarna bygger godishus, för allt är gjort av godis.

Blixten äter upp allt. Han får tjocka och stora hjul. Prinsessorna åt också upp allt. Blixten åt mest. Bägaren åt lite och åt upp det sista. De har ätit så mycket så de spricker och åker upp i himlen, som man gör när man dör. Fast det gör de inte. De kommer ner till Disneyland igen. De hade inga vingar utan de föll bara ner.

Snip snapp snut. Nu är sagan slut.



Blixten när han har blivit tjock och fått stora hjul.

Katten, hunden och bollen såg eld



Dalafurets förskola, avdelning Stor, barn födda 2012



Det var en gång en boll som rullade.



Då kom en katt som var på jakt efter en mus.



Bollen och katten såg eld.



Det hade börjat
brinna i skogen.





Då kom hunden.



Hans mamma kom och sa att de skulle gå till fågelhuset.

- Kom katten och ta med dig bollen, sa hon.



Snipp, snapp, snut så var sagan slut.

Tigers saga

Det var en gång en Häst som hittade en racerbil som han ville prova köra.

När han körde den gick den sönder.

Hunden skällde på racerbilen.

Då kom Katten och ville bygga om den.

Hästen ville slå Katten för han tog bilen.



Hästen slår katten så den börjar vicka på rumpan och dansa.

Katten kunde inte bygga om racerbilen. Det blev en konstig skrotmanick.

Hunden kom och tog sönder skrotmanicken.

Katten somnade.

Hästen kom och sparkade på katten så den vaknade.

Katten började dansa och vicka på rumpan. Sen köpte Katten en ny racerbil och köpte en släp var Hästen kunde åka. Katten jamade nöjt.

Hunden sprang efter och välte släpet.

Hästen börja jaga Hunden.

Katten hoppar ur bilen och börjar slå Hunden.

Katten hoppar in i bilen och körde snabbt i svängen så bilen välte.



Katten kör racerbilen.

Katten flög ur bilen och slog sig på näsan så den blev sne.

Katten fick plåster på näsan av Hästen. Sen blev de kompisar och gick till lekplatsen och lekte.

Hunden blev sur först. Sen blev de kompisar allihopa.

Dom köpte en ubåt och körde under vattnet.

Så kom dom i hamnen.

De ville fortsätta att åka och så de flög upp till månen.

De hade kalas på månen.

Hästen fick en tårta i huvudet.

Han blev glad och slickade upp tårtan.

Sen åkte de hem.

Sagan om Lejonet Pesto.

Det var en gång ett lejon som bodde i Afrika. Där är det jättevarmt och solen skiner nästan alltid.



Målad av Jaxson

Lejonet heter Pesto och han har jättevassa tänder och en skön mjuk päls. Han har långt hår på huvudet och han kan morra högt.

Pesto brukar springa runt hela dagarna och leka med de andra lejonerna.

Han tycker det är roligt att jaga fjärilar.



Målad av Axel

Men en dag när han var ute och lekte så gick han vilse. Pesto blev ledsen och började

gråta. Sen så började det bli mörkt ute.

Pesto somnade på en stor grå sten.



Målad av Thor

Då kom en flickleopard som heter Linda.

Hon sa "Hej!"

Sen såg Pesto stora spår i marken, det var ju hans egna spår. Han följde sina spår hem till lejonhuset igen.

Linda följde med Pesto hem. Hon fick lunch av Pesto sen blev dom kära och fick ett barn.



Målad av Elliot

Snipp Snapp Slut,
så var sagan slut!

Sagan om Monstret och Häxan.

Det var en gång ett litet monster som skulle hoppa i vattnet och äta massa fiskar för han var jättehungrig. Monstret heter bara Monster.



Bild målad av Marley

När monstret ätit sig mätt gick han upp och då träffade han en arg häxa. Häxan var arg för att hon inte kunde laga sin soppa. Hon hade tappat sin trollpinne



Bild målad av Elliot

på vägen och då kom det en bil och körde över pinnen som gick itu!

Bilen blev förtrollad och häxans magi försvann. Bilen blev förtrollad till en motorcykel.



Bild målad av Marley

Monstret är helt grönt med fyra gula taggar på huvudet. Han har ett öga och sex armar.

Monstret sa till häxan att hon inte behöver vara arg längre.

- Jag har sex armar och kan snabbt koka fisksoppa till dig!

Häxan blev glad och sen var Monstret och häxan bästa vänner!

Snipp Snapp Slut, så var denna saga slut!

Sagan om Wille och Draken Thor

Det var en gång en pojke som hette Wille, han bodde på en stor gård i närheten av en skog.



Bild målad av Elliot

Det fanns många djur på gården hästar, kor höns och katter.

Wille var fem år och längtade efter en bästa kompis, han brukade känna sig ensam på den stora gården när hans mamma och pappa arbetade ute på åkern.

En dag när Wille var ute i trädgården hörde han plötsligt ett konstigt ljud från skogen. Det lät som att någon ropade HJÄLP!!HJÄLP!!

Willes pappa hade många gånger sagt att han inte fick gå ensam ut i skogen men nu blev han riktigt nyfiken

Wille sprang ut i skogen och då fick han syn på en flicka som satt uppe i ett träd. Hon hette Emma och ville bli Wille kompis.

Barnens sprang iväg mot Emmas hus och plötsligt mötte de en stor varg.



Bild målad av Viggo

Vargen sprang efter barnen och jagade dem länge, så de fick gömma sig i en grotta. Men där inne bodde det en stor drake som började spruta eld på vargen så att den brann upp.

Emma och Wille blev rädda för draken som plötsligt åt upp barnen. Men draken fick så ont i magen så han bajsade ut dem igen. Barnen levde faktiskt. Wille och Emma klättrade upp på drakens rygg och frågade draken om alla tre skulle vara vänner.

Det ville draken gärna. Draken hette Thor och var blå med en lång grön svans.

Svensen hade den stackars draken en gång i tiden klämt i en dörr när han var liten.



Bild målad av Elliot



Bild målad av Marley

Sagan om Enhörningen

Det var en gång en Enhörning som bodde i Enhörningsdalen i sagolandet. Plötsligt höll lavamostret Enhörningen fången i vulkanen. Innan vulkanen fick ett utbrott så räddade Groot Enhörningen från vulkanen. Snipp snapp snutt så var sagan slut.

Sagen är producerad av femåringarna på Humlebackens förskola Näsum



Enhörningsdalen



Enhörningens Hus



Vulkanen uppifrån



Groot leter efter Enhörningen i skogen



Enhörning räddad innan vulkanutbrottet



Enhörningen tillbaka i Regnbågslandet



På Förskolan Ior
DU KAN VARA MIN VÄN!

Författare: Anthimos, Hubert, Meja, Lilly, Ängla, Älvin



Lilla H går med sin mamma till sin förskola.



Lilla H vill leka med bilarna.



Den guldiga bilen är den allra snabbaste!



Nu kommer lilla Ä.
Hon vill också ha den guldiga bilen!



Lilla Ä får vänta på sin tur säger fröken.



Lilla Ä vill leka med lilla M.
"Hon älskar mig!" säger lilla M.



Lilla Ä och lilla M leker med bilarna tillsammans.



Lilla L leker med djuren.



"Den som delar med sig gör någon annan glad!" säger lilla H.



Lilla L och lilla H leker med djuren tillsammans.



"Give me five!"



"Give me ten!"



Du kan va min vän!

En annorlunda sagobok – Mamma och pappa går på förskolan

Kultur i förskolan - Det var en gång...

En bok gjord av Molly, Tuva, Alicia, Ella, Nova, Liam,
Oscar, Neo, Isabelle och Alva på Förskolan 1912.



Det var en gång en mamma och en pappa som gick på förskolan men dag var pappan borta. Mamman fick syn en påse utanför förskolan, den rörde på sig så hon gick nyfiket bort för att titta i den.



I påsen fanns en groda, Mamman såg direkt att det var pappan som var förvandlad. Hon bestämde sig för att pussa grodan och se om han förvandlades tillbaka till pappan. Hon tog försiktigt upp grodan och pussade den....



Vips så förvandlades grodan... men den förvandlades inte till pappan utan till en prins! Plötsligt pirrar det lite i mammans mage och vips så har även hon förvandlats... till en prinsessa!



De kände sig så fina som prins och prinsessa i sina kronor och blev så sugna på att dansa. De bjöd in till disco på förskolan och dansade till "Vi ska bada nakna".



När de dansar och har skoj fastnar prinsessans klänning plötsligt i en spik. Klänningen går sönder och prinsen rycks med, då tappar han sin krona! Kronan faller av rätt ner i golvet och går i sönder.



Prinsessan sitter fast i spiken och kan inte komma loss men då kommer Kapten Amerika till undsättning! Eftersom han är en superhjälte får han snabbt loss prinsessan från spiken.



Prinsen är jätteledsen över sin krona som gått sönder, han skriker det högsta han kan! Då hör Gubben Pettson det förstår att någon behöver hjälp. Han skyndar sig dit med sin uppfinning som kan laga kronor. Det finns hjul som snurrar inuti den, det är de som lagar kronan.



Nu är det dags att gå hem från förskolan, på vägen förbi affären får de syn på en katt som är tillsalu. De blev så himla sugna på att köpa katten, den var mycket dyr men de hade sparat länge så de hade tillräckligt med pengar.



När de kom hem kelade de med katten, men den var jättesmutsig! Så prinsen och prinsessan blev ju också smutsiga när de klappade katten. Å nej nu måste de ju duscha så att de blir rena igen!



Istället för att duscha hemma bestämde de sig för att gå till simhallen och bada, det är ju mycket roligare att kunna åka rutschkana samtidigt som man blir ren!

ALVA



När de kom hem var de så trötta, det var mörkt ute och de såg stjärnorna utanför fönstret. De la sig ner på varsin soffa och somnade.

Snipp, snapp, snut så var sagan slut!



Det var en gång.

Alla är lika bra.



Det var en gång en flicka som hette Victoria. Hon hade långt brunt hår och rosa klänning. Victoria var en dag ute och gick. Solen sken och det var sommar. Då mötte hon en annan flicka som hon sett förut, men inte kände så bra.

Jag skulle vilja lära känna den flickan, tänkte Victoria. Kanske hon skulle vilja vara min kompis.

-*"Hej", sa hon. - Jag heter Victoria. Vad heter du?"* Den andra flickan såg ut att bli glad för att Victoria pratade med henne, och svarade *"-Hej på dig, jag heter Elsa"* sa flickan.

Flickorna började prata, och det visade sig att de var lika gamla, och skulle båda börja skolan efter sommaren. De var lite nervösa och tyckte det kändes lite läskigt att börja skolan snart, men det kändes också väldigt spännande.



Flickorna hade nu promenerat en bit och kommit fram till en lekplats. Där på en gunga satt någon. De kunde inte riktigt se om det var en pojke eller en flicka. "Någon" hade på sig lite för stora byxor, en prickig skjorta, en pojkkofta och en keps.

Detta barn hoppade snabbt ner från gungan och gick mot flickornas håll. Victoria och Elsa tyckte nästan det kändes otäckt. De kände ju inte denna "någon".



"Någon" sa: *"-Hejsan! Jag heter Anna. Vem är ni?"* Victoria och Elsa blev lite förvånade, för det var en flickröst som pratade. De hade trott att denna "någon" var en pojke, för på kläderna såg det ut som en pojke.

"-Vi heter Victoria och Elsa," sa Victoria. *Varför har du pojkkläder på dig?"* Anna svarade att hon hittade inga andra kläder hemma, och hon hade två stora bröder, så hon hade lånat kläder av dem. *"-Så tokigt att vi trodde du var en pojke, för det spelar ju ingen roll vad man har på sig"*, sa Elsa. Anna skrattade och då började Victoria och Elsa också att skratta.

"-Vi kan väl vara kompisar alla tre och leka här tillsammans?", sa Anna. *"-Jaaa, det gör vi,"* svarade Victoria och Elsa.

Alla tre flickorna sprang bort till gungorna och lekte sen tillsammans resten av dagen.



Flickorna började prata, och det visade sig att de var lika gamla, och skulle båda börja skolan efter sommaren. De var lite nervösa och tyckte det kändes lite läskigt att börja skolan snart, men det kändes också väldigt spännande.

"Det spelar ingen roll hur man ser ut eller vilka kläder man har. Alla är lika fina. Man måste inte se perfekt ut för att vara bra!"



Sagan om sniglarna som åker till Mallorca



Jag heter
Bella

Ja är
snigeln
Patricia



Jag är Tobbe

Det var en gång tre sniglar
som skulle åka till Mallorca.

Jag
heter
Nellie
och jag
sitter
här..



De åker båt länge



De äter mat på båten

melodi: (en elefant balanserade)

En liten snigel balanserade på en lastbilsstege då, det tycket han var så intressant så han gick och hämtade snigel nummer två.

Två små sniglar balanserade på en lastbils stege då, det tyckte de var kul då, så de hämtade den tredje snigeln då..



De klättrar på trampolin



De badade på Mallorca



De skulle på utflykt



De åker båt på vattnet



Snigeln Nellie ville inte vara med, hon ville hem till sin mamma och pappa.

Hon smet iväg



Snigeln Patricia och de andra ville också följa med till skogen

Nellie började gå iväg



Wiktor tog snigeln i
handen..



Lilla snigel akta dig, akta dig..



Alla sniglarna är på båten igen, de åker hem till skogen.

Va , skönt att vara
hemma
*-jag har saknat
hemmet och
skogen sa Nellie.*



En saga av några femåringar på
Blåbäret.

Sagan om vad som helst

Det var en gång en drake som hette Elliot, han hade en kompis som hette Peter. Draken Elliot hade tappat bort sin familj så därför fick han bo hos Peter.

De bodde under ett träd där det fanns en grotta. De brukade sova där.



Sedan fanns det två flickor dom hette Anna och Elsa. Anna och Elsa kommer till skogen där draken Elliot och Peter bodde. De hittade inte sitt slott och deras föräldrar hade dött.



Anna och Elsa blev kompisar med draken Elliot och Peter. Draken Elliot och Peter bjöd dom på kakor och de tände en brasa där de grillade kött. Anna och Elsa hade presenter med sig till draken Elliot och Peter. Det var Anna- och Elsatröjor. Tröjan passade inte draken Elliot så han fick en drakvingetröja.



Sen gick alla ut i skogen för att leka. De lekte kurragömma, plutt och polis. Sen flög draken Elliot och Anna, Elsa och Peter fick åka på honom. Men sen kom några jägare som ville döda draken.



Men superhjältarna kom för att rädda honom. En var Hulken och han kastade bort jägarna som ville döda draken Elliot.



Jägarna blev rädda. Men sen kom en drakfamilj, de var fyra stycken. Jägarna dödade familjen, men sen kom det en trollkarl som förtrollade familjen så att de började leva igen.



Sedan hittade Anna och Elsa tillbaka till slottet, där fanns en stor marshmallows som de började att äta på. Draken Elliot och Peter gick till sin grotta och drakfamiljen följde med.



Sen levde de lyckliga i
alla sina dagar.

Skriven av

Nelly

Vera

Mille

Naomi

Ella

Nova

Gabriel

Jack

Avd. Smörblomman Kyrkängens förskola

BIKUPANS SAGA HÖSTEN 2017



Författare:
Barnen på Bikupan



Det var en gång en liten häst som gick och luktade. De kom en boll. När hästen luktade på bollen.



Blåste såpbubblor och när såpbubblan kom över hästen. Pokemonbollen rullar sig i vatten. O så tog brevet Pokemon. O brevet lade sig över bollen.



Bollen lagde sig i vattnet. Så kom muffinsen o blev cupcakes. Hon ska bara sola lite. När cupcakes hade solat så kom ... Då kom hon med läppstift o så blev hon fin. Och när hon hade fått lite läppstift på sina läppar då kom...



Ett fiskenät som fångade prinsessan. Då kom en pet shop. Då simmade den i väg. Då kom det en häst och den la sig ner.



Kom en spruta då la den sig ner. Då kom Vinsent och la sig ner och solade sig. Drottningen letade efter prinsessan kan någon hjälpa mig?



När drottningen letade efter prinsessan då kom det en nyfiken ekorre som ville hjälpa drottningen att leta efter prinsessan. Då gick de och hittade prinsessan som låg och solade. Då kom en lastbil. Snipp snapp snut då var sagan slut.



Snipp snapp snut
nu är sagotemat slut.



Bromölla kommun